

Waarom kinderen dit Nationaal Park zo chill vinden
(en papa en mama trouwens ook)



Langeafstandspad Cleveland Way

Dit gemarkeerde langeafstandspad van 109 mijl (175 kilometer) voert door een variëteit aan landschappen van the North York Moors National Park: over heuvels, heide, strand, kliffen, door boerenland en langs oude (vissers)dorpijjes. Van de national trails die het Verenigd Koninkrijk rijk is, is het een van de onbekendste. Onterecht eigenlijk, maar voordeel is wel dat je niet veel andere wandelaars tegenkomt. Iedereen die aardig fit is, kan de Cleveland Way lopen. Gemiddeld kost het wandelaars negen dagen. Via Reisorganisatie Discovery Travel is accommodatie en bagagevervoer te boeken: www.discoverytravel.co.uk. Meer informatie: www.nationaltrail.co.uk/cleveland-way.



Nog elke zomer staat deze ruïne op het programma, waarbij het zwaard inmiddels vervangen is door klimmen over en langs de muren van de ruïne. Echt veel spannender dan een klimmuur.

FOSSIELEN

Voor Felice (22) is het stationnetje van Goathland speciaal, een plaatsje middenin het Nationaal Park. Ze groeide op met Harry Potter, verslond de boeken en films. Dit stationnetje komt in de eerste Harry Potter-film voor als de Zweinstein-express bij Zweinstein aankomt. Dan is er niet te vergeten nog de zee. The North York Moors National Park heeft een kustlijn met kilometerslange zand-

stranden - zelfs in het hoogseizoen niet druk -, kliffen en fossielen. Heel wat fossielen zijn in de koffer meegegaan naar Nederland. Heel wat zandkastelen, die met het jaar ingeniëuzer worden, zijn gebouwd en door de zee weggespoeld. En heel wat duiken in zee hebben de kinderen genomen, niet weerhouden door het koude zeewater.

Ook staat elk jaar een etappe van het langeafstandspad Cleveland Way op het programma, vooral dat deel dat tientallen kilometers deze kustlijn volgt. Met onderweg een picknick met uitzicht over die immense zee. Ieder jaar komt er ook wat nieuws actiefs bij om te doen,

zoals misschien volgend jaar wel mountainbiken.

SLINGEREN ALS TARZAN

Als na een dag buitensport Barbara en Justin thuiskomen in Clive's huis, wachten de dorpskinderen ze op. Dat ze tot voor kort niet dezelfde taal spraken was nooit een probleem. Tot na zonsondergang spelen ze met z'n allen buiten: vroeger veel verstoppertje, nu voetbal, op geesten jagen in de schemer en slingeren aan een touw dat hangt aan een tak in het bos, alsof ze Tarzan zijn. Wat wil een kind nog meer?

North York Moors National Park

ER IS GEEN EFTELING, NAUWELIJKS INTERNET, HAPEREND WIFI EN HET ZEEWATER IS KOUD. NIKS VOOR KINDEREN, ZOU JE DENKEN. TOCH KIJKEN DE TIENERS BARBARA EN JUSTIN ELK JAAR UIT NAAR HUN ACTIEVE ZOMERVAKANTIE IN THE NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK IN NOORDOOST-ENGELAND. AL BIJNA TIEN JAAR LANG. EN HUN OUDERE NEEF MARNIX EN NICHT FELICE, NU TWINTIGERS, KWAMEN IN HUN TIENERJAREN HIER OOK HEEL GRAAG. NU NOG TROUWENS.

■ AAFKE JOCHEMS

Er is een ongeschreven lijstje van activiteiten die elke zomer minstens aan bod moeten komen. Bovenaan prijkt steevast een klim op de heuvel Roseberry Topping, een blikvanger van the North York Moors National Park. Perfect voor (kleine) kinderen die niet van urenlange wandelingen houden. In nog geen half uur staan ze op de top en ligt de wereld aan hun kindervoeten. Barbara (14) en Justin (12) waren zeven en vijf toen ze voor het eerst triomfantelijk boven stonden en sindsdien is het elk jaar een wedstrijd om sneller

de top te bereiken, liefst via het steilste pad.

KAART EN KOMPAS

Nu Barbara en Justin ouder zijn, knopen ze er ook flinke wandelingen aan vast door het North York Moors National Park. De laatste keer samen met hun neef Marnix (26), die ze geleerd heeft hoe ze met kaart en kompas hun weg kunnen vinden in dit nationale park in Yorkshire. Hoe ze voetpaden kunnen ontwaren in de hei die met het blote oog moeilijk vindbaar zijn. Hoe ze op de platte kaart

kunnen zien waar een dal is en waar een heuveltop. Zoals Marnix dit geleerd heeft van hun Britse uncle Clive die aan



de rand van dit Nationale Park woont en een fervent wandelaar is. Clive's wandelvirus en passie voor het buitenleven zijn overgegaan op Marnix, Felice, Barbara en Justin. Er gaat geen jaar voorbij of ze bezoeken hun oom en trekken eropuit.

RIDDER EN PRINSES

Wat ooit Mulgrave Castle was, is nu een ruïne op het Mulgrave landgoed, alleen te bereiken via een boswandeling van enkele kilometers. Het is geen officiële attractie, verre van dat. De ruïne staat er gewoon, al eeuwen. De eerste keer dat de kinderen hier kwamen, had Justin net een speelgoedzwaard gewonnen op een traditionele landbouwschouw. In zijn fantasie was hij de ridder die zijn zus, prinses Barbara, uit de gevangenis van het kasteel moest redden, op de hielen gezeten door Clive, de slechterik. Uren waren ze zoet. Geen attractiepark kan daar tegenop.



Top 5 activiteiten

1. Klim op Roseberry Topping
2. Zwemmen in zee en zandkastelen bouwen
3. Ruïne van Mulgrave Castle
4. Wandelen door het Nationale Park
5. Spelen met de dorpskinderen in het bos