

De hemel in Madrid

Madrid is een smeltkroes van Spanjaarden uit alle regio's. De ruimdenkende Madrilenen ontvangen bezoekers dan ook met open armen. Geniet van de geneugtes van het Madrileense leven: kunst, tapas, verse streekgerechten, terrasjes én niet te vergeten de beste designerwinkels.

DOOR AAFKE JOCHEMS - FOTOGRAFIE MAARTEN NOORDIJK

De hoofdstad van Spanje heeft heel veel gezichten. Een van die gezichten vind je in de brede straten als Gran Vía en calle de Alcalá, waar monumentale bankgebouwen voor het nodige cachet zorgen. De zijstraten leiden echter weer naar smalle straatjes en steegjes, waar juist kleinschaligheid de boventoon voert. Dan is er ook nog het gezicht van het herkenbare Spanje, zoals te zien is op de Plaza Mayor. Want de bereisde Spanjofiel herkent soortgelijke vierkante pleinen in tal van andere steden. De Puerta del Sol mag zich officieel het centrale plein van de stad noemen, want vanaf een steen in het plaveisel - goed opletten, want je loopt er zo overheen - worden alle afstanden in Spanje gemeten. Waardoor meteen duidelijk

is dat Madrid het centrum van het land is. Letterlijk en figuurlijk. Ook het traditionele Spanje is goed vertegenwoordigd, met karakteristieke (familie)bedrijfjes, winkeltjes en horecagelegenheden die al generaties lang bestaan. Daar staat tegenover dat de stad met toonaangevende musea van hedendaagse kunst en *cutting edge* architectuur ook de moderne tijd heeft omarmd. En dan heb je nog de echte gezichten, oftewel de gezichten van de Madrilenen zelf. De inwoners zijn open, nieuwsgierig en vriendelijk. *Desde Madrid al cielo*, oftewel vanuit Madrid beland je rechtstreeks in de hemel, hoor je ze vaak zeggen. Dat is misschien een tikje overdreven. Bovendien kun je vanuit Madrid eigenlijk alle kanten op. De hemel kan dus nog wel even wachten.



Dormir (slapen)

> **NH hotel Paseo del Prado**, Plaza de Cánovas del Castillo 4, +34 (0)91 330 24 00. Dit hotel ligt op een steenwoep afstand van de drie belangrijkste musea van Madrid en van de must see gallerie CaixaForum, dus perfect voor cultuurliefhebbers. De kamers zijn comfortabel. Het ontbijt is vers en heel erg gevarieerd. www.nh-hotels.com
> **Westin Palace hotel**, Plaza de las Cortes 7, +34 (0)91 360 80 00. Deze klassieker is **een van de meest luxe hotels** van de stad. Blikvanger is de schitterende koepel, waaronder je ook als je er niet logeert een kopje koffie of drankje kunt drinken. www.westin.com/palacemadrid
> **Hotel Puerta América**, Avenida de América 41, +34 (0)91 744 54 00.

Mondiale sterarchitecten werden gevraagd een etage inclusief kamers te ontwerpen, onderwie Jean Nouvel, Zaha Hadid en Norman Foster. Het resultaat mag er zijn: elke ver-

dieping is een complete verrassing en elke kamer biedt een andere belevenis. www.hotelpuertamerica.com.

Comer (eten)

> **Nina**, calle Manuela Malasaña 10, +34 (0)91 591 00 46. Nina is een trendy restaurant waar een **moderne variant** van de **Spaanse keuken** wordt geserveerd. Goed eten voor een prima prijs.

> **De beroemde kok** Ferran Adrià van het Catalaanse restaurant **elBulli** (drie Michelinsterren) heeft de fastfoodketen Fast Good opgezet. De uitgangspunten: alles is vers en van de beste kwaliteit. Madrid heeft vier vestigingen: www.fast-good.com.
> **Óliver**, calle Almirante 12, +34 (0)91 521 73 79. In dit voor Spaanse begrippen **rustige restaurant** - mét een vermelding in

bijschrift

de Michelinids - zijn de gerechten merendeels geïnspireerd op de Franse en Italiaanse keuken. www.cafeoliver.com.

Tapear (tapas eten)

> **El Cisne Azul**, calle Gravina 19, +34 (0)91 521 37 99. El Cisne Azul is **gespecialiseerd in paddenstoelen** in alle soorten en maten. Ze serveren verder de beste streekproducten uit heel Spanje, afkomstig van kleinschalige leveranciers. Je bestelt per *ración* (bord), zet de raciones midden op tafel en deelt ze met de tafelgenoten.
> **Mercado de San Miguel**, Plaza de San Miguel. Deze **historische, overdekte markt**, net naast de Plaza Mayor, is onlangs rigoureuus opgeknapt en is nu een delicatessenmarkt met tal van kraampjes voor de smakelijkste tapas. www.mercadodesanmiguels.com.
> In Cava Baja, een van de oudste en momenteel levendigste straten van Madrid, vind je een aaneenschakeling van **cafés**, >>

Zuivere flamenco

Voor flamenco hoef je niet per se af te zakken naar Andalusië. In de vorige eeuw zijn namelijk veel zigeuners vanuit het zuiden naar Madrid getrokken en zij hebben **hun culturele erfgoed** meegenomen. Vermijd de *tablaos* met de toeristische versie van flamenco. Een aanrader is Casa Patas, met optredens van gepassioneerde musici, zangers en dansers. Ook Cardamomo is een prima locatie.

Casa Patas, calle Cañizares 10, +34 (0)91 369 04 96, www.casapatas.com.
Cardamomo, calle Echegaray 15, +34 (0)91 369 07 57, www.cardamomo.es.



Eigenzinnige volkswijk

Op loopafstand van stadshart Puerta del Sol ligt Lavapiés, **een eigenzinnige volkswijk**. Een paar jaar geleden is alles flink opgeknapt en de wijk heeft nu wel iets weg van de Jordaan in Amsterdam. Lavapiés staat bekend als het Madrid *castizo*, oftewel het traditionele Madrid. Tijdens **buurtefeesten** kleden de vrouwen zich als zogenoemde Manola's, compleet met **zwierige jurken en bloemen** in het haar. De mannen, Manolo's, hullen zich in zondagse pak en zetten hun Madrileense baret op. Samen dansen ze de typische parendans *chotis*.



restaurants en tapasbars, dus volop keuze om tapas te eten. Zoals in La Chata, herkenbaar aan de met kleurige tegels gedecoreerde gevel. Cava Baja 24, +34 (0)91 366 14 58.

Comida de trabajo (zakenlunch)

> La Manduca de Azagra, calle Saqasta 14, +34 (0)91 591 01 12. De groenten worden **dagelijks vers** aangevoerd uit de eigen kwekerij in de Noord-Spaanse streek Navarra. De verse lekkernijen liggen, 's ochtend geoogst, vaak 's middags al op het bord. Een restaurant met eten van topkwaliteit in een strak, modern interieur. www.lamanducadeazagra.com.
> Goizeko Wellington, calle de Villanueva 34, +34 (0)91 576 00 11. Dit Baskische restaurant is onderdeel van het hotel Wellington in de **chique wijk Salamanca**. De ingrediënten zijn hoofdzakelijk **biologisch en eenvoudig** is het uitgangspunt van de keuken. Het culinaire resultaat:

innovatieve gerechten van hoog niveau. www.hotel-wellington.com.

Cócteles (cocktails)

> De straat calle de la Reina staat bekend om zijn **cocktailbars**, zoals Bar Cock (nummer 16, +34 (0)91 532 28 26) en Bar Del Diego (nummer 12, +34 (0)91 522 75 44).
> De Bristol Bar wordt gerund door Britten en heeft dan ook een **Britse sfeer** (calle Almirante 20, +34 (0)91 522 45 68). Om de hoek vind je cocktailbar La Turba (calle del Conde de Xiquena 3, +34 (0)91 522 18 13).

De toda la vida (klassiekers)

> Nuevo Café Barbieri, calle Ave Maria 45, +34 (0)91 527 36 58. Een **stokoud café** in de **volkswijk Lavapiés** met marmeren tafels, roodfluwelen banken en grote spiegels. De tijd staat hier al decennialang stil. De enige concessie aan de moderne tijd: de vrouw die sigaretten per stuk verkocht,

bijschrift



is na haar pensioen vervangen door een sigarettenmachine.
> Casa Labra, calle Tetuán 12, +34 (0)91 531 00 81. Het is altijd druk bij Casa Labra, want de Madrilenen weten van jonks af aan waar ze de **beste kabeljauwkroketjes** kunnen kopen.
> La Mallorquina, Puerta del Sol 8, +34 (0)91 521 12 01. Op de begane grond verdringen de klanten zich voor de toonbanken met alle **soorten gebak**; op de eerste verdieping bevindt zich een theesalon van de oude stempel, waar de gebakjes genuttigd kunnen worden.

Museos (musea)

> **El Prado**, calle Ruiz de Alarcón 23, +34 (0)91 330 28 00. Wie Madrid zegt, zegt museum El Prado. Dit meest toonaangevende museum van de stad heeft sinds kort **een nieuwe vleugel**, waardoor er nog meer te bewonderen is. www.museodelprado.es.
> **Reina Sofía**, calle de Santa Isabel 52, +34 (0)91 774 10 00. >>



bijschrift

Dit museum herbergt **heden- daagse kunst**, bestaande uit een vaste collectie en wisselende tentoonstellingen. Onlangs is de opvallende aanbouw van architect Jean Nouvel geopend. www.museoreinasofia.es
 > Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado 8, +34 (0)91 420 39 94. Op een 'to do'-lijst mag dit museum niet ontbreken. Het museum huisvest de veelomvattende, voormalige **privé-collectie**

van Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza. In de in 2004 geopende vleugel is de collectie van zijn vrouw Carmen Cervera tentoongesteld. www.museothyssen.org
 > Sorolla, calle General Martínez Campos 37, +34 (0)91 310 15 84. Het kleinschalige museum Sorolla is gevestigd in het voormalige huis van Joaquín Sorolla (1863-1923), een schilder die in zijn werk veel met lichtinval speelde.

De mooie **Moorse tuin** is een oase van rust. museosorolla.mcu.es.

Ir de compras (winkelen)

> In straten als calle Almirante en calle Conde de Xiquena hebben **Spaanse mode-ontwerpers**, zoals Lurdes Bergada, Jesus del Pozo en Paco Racionero, hun winkels annex ateliers.
 > In de wijk Salamanca met straten als Claudio Coello, Ortega y Gasset, Serrano en Velázquez zijn de winkels te vinden van de **lux designermerken** Adolfo Domínguez, Louis Vuitton en Prada.
 > Onlangs is de winkelstraat calle Fuencarral **autovrij** gemaakt. Hier en in de straten eromheen vind je veel winkels met internationale en Spaanse merken, zoals Camper, maar ook onafhankelijke boetiekjes. Bijvoorbeeld Divina Providencia, die jonge modeontwerpers een podium biedt.
 > Vinçon, calle Castelló 18, +34 (0)91 578 0520. In deze **voormalige fabriek** van zilvers- >>

Verticale tuin

De Zwitserse architecten Herzog en De Meuron, bekend van het opzienbarende Bird's Nest in Beijing, ontwierpen het nieuwe culturele centrum CaixaForum. De buitenkant is spraakmakend, maar de binnenkant is ook de moeite waard, met **tentoonstellingsruimtes en een auditorium**, een boekwinkel en een café. Het centrum is gevestigd in een oude elektriciteitscentrale. Onderdeel van CaixaForum is ook een spectaculaire verticale tuin met vijftienduizend planten.

Paseo del Prado 36, +34 (0)91 330 73 00, www.laCaixa.es/ObraSocial.



meden staan de designartikelen ruim uitgesteld. Denk aan: huishoudelijke apparaten, verlichting, cadeaus, tassen, koffers en tuinartikelen. www.vincon.com.

> Lavinia, calle Ortega y Gasset 16, +34 (0)91 426 06 04. Een walhalla voor wijnliefhebbers, want deze twee verdiepingen tellende winkel heeft wijnen uit de hele wereld en **alle soorten cava's**. Ook zijn er verschillende wijnen te proeven. www.lavinia.es.

Terrazas (terrasjes)

> Op slechts een paar minuten lopen van het drukke en toeristische Plaza Mayor ligt een **rustig pleintje**, Plaza Conde de Barajas, met een paar terrasjes. Veel gezelliger dan die van de Plaza Mayor.

> De terrasjes van de **Plaza de Santa Ana** zijn vooral populair bij buitenlanders, terwijl die van de Plaza de la Paja in de wijk La Latina juist in trek zijn bij de locals.
> De terrasjes aan het autovrije Plaza de Oriente, om de hoek van het operagebouw, kijken uit

op tuinen, met daarachter het **Palacio Real** (koninklijk paleis).

Relajar (ontspannen)

> Hamams de Al Andalus, calle Atocha 14, +34 (0)90 233 33 34. Een ontspannende sessie in de Arabische baden van **de Hamams** de Al Andalus duurt anderhalf uur, inclusief massage. Van tevoren reserveren is noodzakelijk, want het is er gauw vol. www.hammam.es.

> Voor een wandelingetje is het **bekende Retiropark** meestal te druk. Relaxter is het Parque del Oeste met de twee eeuwen oude Egyptische Templo de Debod.

> Meestal zijn buitenlandse films in **Spaanse bioscopen** nagesynchroniseerd, maar in de bioscopen van Renoir en Golem tonen ze de originele versie met ondertiteling. Beide bioscopen liggen in dezelfde straat, calle Martin de los Heros, Renoir op nummer 12, +34 (0)91 541 41 00, www.cinesrenoir.com. Golem op nummer 14, +34 (0)91 559 38 36, www.golem.es. <<

Insidertips

Tomás Rosón Olmedo, advocaat en gitarist: "Voor goede livejazz gaan de meeste mensen naar café Central aan de Plaza de Ángel, maar ik ga liever naar de jazzclub El Junco, met **dagelijks jazz- en funkconcerten**. Het is een



gewaagdere club en met een jonger publiek en het is wat mij betreft sfeervoller." Plaza de Santa Bárbara 10, +34 (0)91 319 20 81, www.eljunco.com.

Ignacio Martínez Bañuelos, beleidsmedewerker NGO: "Hotel Óscar, onderdeel van de hippe hotelketen Room Mate, heeft een geweldig dakterras met zwembad. Niet-hotelgasten kunnen er vanaf vijf uur een **drankje drinken en loungen**. Heerlijk op zwoele avonden." Plaza Vázquez de Mella 12, www.room-matehotels.com.



Laura Fernández Orqaz, directeur kunstprojecten Fundación Telefónica: "Ik weet het, ik ben bevooroordeeld, maar ik vind echt dat we bij de Fundación Telefónica de **meest complete collectie van het Kubisme** hebben en daarnaast de laatste trends in digitale kunst bijhouden en prachtige hedendaagse fotografiewerken bezitten. Bovendien zijn we gehuisvest in een beeldbepalend gebouw; de eerste wolkenkrabber van de stad." www.fundacion.telefonica.com.



Vliegen naar Madrid

- > **Vluchtuitvoering:** 5 keer per dag rechtstreeks met een Boeing 737
- > **Totale vliegtijd:** 2 uur en 30 minuten
- > **Vliegveld:** Barajas Airport
- > **Te ontvangen Award Miles per retourticket*:**

	Ivory	Silver	Gold	Platinum
Economy Class	455	682	795	909
World Business Class	2272	3181	3636	4090

* Het aantal te ontvangen Miles is afhankelijk van de gevlogen afstand en de voorwaarden van uw ticket.

- > **Retour Award Miles vanaf Amsterdam:** 25.000 Award Miles voor Economy Class, 50.000 Award Miles voor Business Class, 12.500 Award Miles voor een upgrade enkele reis.